

Opzet avonddienst 12 april, cursusavond 4

Welkom door muziekteam

We zingen twee liederen

Gebed

Bijbellezen 1 Korinthe 12 : 1 – 11

Inleiding: Hoe Paulus over avondmaal spreekt in 1 kor 11: 23: ik geef door wat ik ook ontvangen heb.

Uitleg: het principe Chrismata: genadegaven / gaven van de Geest. Hoe God geeft, en hoe wij ontvangen. Het karakter van God, die vraagt om te geven, en die geeft om door te geven.

Hoe pas je dat nu toe op het onderwerp van deze avond: kern – oefeningen. Je kunt verschillende geestelijke oefeningen doen, zoals geven, stil zijn, dienen, getuigen, rusten, om – ja waarom eigenlijk? Heel belangrijk om dat te zien.

Niet om er iets mee te verdienen, (hemelpunten), ook niet omdat dat in de gemeente nu eenmaal hoort, maar om dichterbij Jezus te zijn, en meer van Hem aan anderen te laten zien. Beeld van schalen die je neerzet om de genade in je leven 'op te vangen' !

Korte stilte

Verwerking in groepen: uitleg van de kwadranten, en bespreken van het karakter van de oefeningen, en welke er allemaal zijn.

Terugkomen: kernoefening de komende weken: denk na over Sabbath, rustdag. Als die rustdag een lege a4 was, hoe zou je die dan invullen, om bewust tijd door te brengen met God, je geliefden en de gemeente?

Zingen

Zegen