

Datum

Onderwerp

Geloofsbelijdenis door Jaap Zijlstra

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij de koning van de kosmos
– het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede herder, offerlam.
Door te lijden en te sterven
– groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam –
door de wijn – dit is Mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.